

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ
قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰی صُوْرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ
اِلٰی قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

YUNUS EMRE'DE ALLAH AŞKI VE İNSAN SEVGİSİ

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, Kerim Kitabımızda şöyle buyuruyor: *“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”*¹ Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.s.) bizlere şöyle buyuruyor: *“Allah sizin cisimlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat O, sizin kalplerinize ve (o kalplerle işlediğiniz) amellerinize bakar.”*²

Aziz Mü'minler!

Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifte, insanın yaratılışı ve yaratılış esnasında da cisimlerin, bedenlerin güzel veya çirkin oluşlarının bir önemi olmadığına dikkat çekilmektedir. Asıl önemli olanın; tendeki bir et parçası olarak isimlendirilen fakat insanları, bütün toplulukları birbirine bağlayan veya ayırıştıran bir gücü içerisinde barındıran gönül olduğu gözler önüne serilmektedir.

Kardeşlerim!

Rabbimiz, kerim kitabında bizlere; düzenleyip, kendi ruhundan ruh üflediği³ insana; meleklerin secde etmesini⁴ ve devamında onu halife olarak yeryüzüne gönderdiğini⁵ buyurmuştur. Böylesine saygın ve şerefli sıfatlarla süslenen insanoğlunun her ferdi yüklendiği görevi hakkıyla yerine getirememiş, yeryüzünü talan etmiş, bozgunculuk çıkarmıştır. Bazılarını ise gönlünü ortaya koymuş, gönül dilini konuşurmuştur. Öyle ki bu gönül dili hala konuşmakta, çağlar ötesinden bugüne dersler vermektedir. Anma törenleri düzenlediğimiz şu günlerde **Yunus Emre**, tasavvufi düşünceyi derinden kavrayıp yaşamış, ilahilerinde samimiyeti, heyecan ve aşkıyla derinlikli, akıcı bir üsluba ulaşmıştır.

*“İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer,
Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer.”*

Bütün insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, merhamet ve şefkate davet etmiştir. İnsan olmanın, kendini bilmenin ve Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın yollarını anlatmıştır.

“Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter,

Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer.

Aşkı var gönlü yanar yumşanır muma döner,

Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer.”

Muhterem Mü'minler!

Onu herhangi bir ekolde görmek veya bir akıma yakıştırmak, Yunus'un engin düşüncesini bir kılıpla sınırlandırmak olur. Gerçekte Yunus'un sevgi temeli üzerine kurulu düşünce dünyası insanı sevme noktasında kalmayıp, Allah sevgisine uzanır. Ondaki sevgi, kademe kademe zerreden küreye bütün varlığı içine alan ilahi bir sevgiye dönüşür. Her şeyin özünde mevcut mutlak varlık olunca varlıklara ve insana verilen değer de Allah için olmaktadır.

*“Ömür geçti, yazık ki geç uyandım,
Bu dünya bana baki kalır sandım.”*

Derken insan ömrünün faniliğine vurgu yapan Yunus, bu fani gönlün barındırdığı aşka ise şöyle dikkat çekmektedir:

*“Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmaya,
Gövdemde kuvvetim sensiz başım götürüp gitmeye”*

Kardeşlerim!

Özellikle son zamanlarda etrafımızı saran ateş çemberinin beraberinde getirdiği mültecilerimiz, şehitlerimiz, yetimlerimiz ile günlük hayatında bunalan, daralan insanımıza ilaç gibidir Aşık Yunus... Onun şiirlerindeki öğreticilik insana bıkkınlık vermez. Çünkü onun günümüz insanı gibi kendini, şairliğini ispat etmek gibi bir derdi yoktur. Zira Hakk'ın sırrının peşindedir. Sabırla aradığını bulmuş, Hakk'tan gelen şerbeti içmiştir. Çağlar ötesinden bugüne o şerbeti uzatmakta ve

*“Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için,
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.”*

“Gelin tanış olalım, işi kolay kılalı,

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz”

Demektedir.

Öğretilerine ve öğütlerine kulak vermek duasıyla...

Ruhu şad olsun.

Hazırlayan: Şerife Hanım ALTUNER
İl Müftü Yardımcısı

Redaksiyon: İl İrşat Kurulu

¹Tin, 95/4.

²Müslim, Kitabü'l-Birre's-Sıla ve'l-Edeb, 10.

³Hicr, 15/29.

⁴Bakara, 2/34.

⁵Bakara, 2/30.